

Godt at være tilbage på gymnasiet

Onsdag den 9. september var det 4 uger siden, gymnasieeleverne vendte tilbage til en næsten normal skolegang

Borgerjournalist Otto Rühl

HELSINGØR: Onsdag den 12. august startede landets gymnasieelever igen – bortset fra i Århus, hvor man på grund af det høje smittetryk dér igen skulle undervises virtuelt – via computeren. Så hvordan føles det at være tilbage – og hvordan adskiller hverdagen sig fra hverdagen før den 11. marts, hvor Danmark i foråret lukkede ned.

Vi har talt med fire elever fra Helsingør Gymnasium, Amine Gülsüm Colak fra 3.x, Helena Langhoff Basse fra 3.s, Emil Hauberg Biering fra 2.s og Kristian Ilsøe Mikkelsen fra 2.t.

Svært forår

Alle fire er enige om, at foråret var svært – også fordi det jo nærmest skete fra den ene dag til den anden. Amine, der har bioteknologi som studieretning, nævner dette med at lave forsøg over nettet – normalt står vi i laboratoriet og skal afprøve vores teoretiske viden – og læreren står ved siden af klar til at hjælpe med forklaringer. Nu skulle vi lave forsøg på nettet – det var godt nok ikke det samme, men jeg er superglad for, at vi i min klasse hjalp hinanden rigtig meget i de uger.

Da 1. og 2.g'erne kort kom

tilbage i maj, var Amine stadig hjemme, da hendes mor er i risikogruppen – men hun var dog med til årsprøven – med mundbind.

Helene fra gymnasiets USA-klasse kommer ind på det utrolig ærgerlige med et aflyst besøg fra USA. Genbesøget fra Great Valley High School blev aflyst, og jeg havde ellers glædet mig vildt til at have besøg af min amerikaner og vise hende, at vi ikke kun spiser fisk i Danmark.

Og så ærgrer hun sig over de aflyste eksaminer, hvor hun skulle have været oppe i matematik og måske havde fået lov at vise, hvad hun faktisk kunne. Som de andre 1. og 2.g'er kom hun kun til årsprøver – det skete over nettet, hvad der selvfølgelig gav mulighed for tæt samarbejde med andre.

Vi var jo først lige begyndt

De to 2.g'er gør opmærksom på, at de jo kun havde gået i deres klasser omkring 4 måneder – efter gymnasireformen går man de første tre måneder i et introduktionsforløb, og først derpå oprettes studieretningsklasser.

Det var meget mærkeligt, siger Kristian Ilsøe, jeg havde lige den 7. marts fejret fødselsdag med min tvillingebror – og fire dage senere var alt lukket ned



Tilbage på gymnasiet, men med afstand. Fra venstre Kristian Ilsøe Mikkelsen, Emil Hauberg Biering, Amine Gülsüm Colak og Helena Langhoff Basse, som går i fire forskellige klasser. Foto: Torben Sørensen

Rigtigt – vi fik ikke rigtig mulighed for at bonde siger Emil fra en anden 2.g. Så de uger, vi var hjemsendt, savnede jeg rigtig meget mine klassekammerater.

Tilbage til en ny hverdag

For fire uger siden vendte de alle fire så tilbage til en hverdag, der både ligner sig selv – og så dog alligevel ikke:

Jeg ville så gerne have krammet hele min klasse, 3.x, da vi kom tilbage, men vi er jo nødt til at huske, at Coronaen stadig er der, siger Amine, mens Helena fra 3.s føler, at dagligdagen faktisk er tæt på det, hun kendte før den 11. marts. Kristian synes nu ikke helt, det er tilfældet: "Der er håndsprit overalt og i klassen har vi faste pladser. Vi er også i et fast lokale og når vi skal fremlægge i grupper, er det altid de samme grupper."

Emil fra 2.s føler det faktisk er lidt skræmmende med al-

le disse restriktioner – men mest ærgrer han sig over de ændrede mål fra studierejserne her i 2.g. "Vi skulle have haft besøg i en af timerne af de amerikanerne, Helena talte om, tilbage i marts – og så skulle vi i gang med at forbedre vores eget besøg derovre nu i efteråret – lige omkring præsidentvalget – og have genbesøg til næste forår. Det ville have været fint, hvis vi lige havde nået at få en amerikansk partner, som vi så kunne have korresponderet med."

Rektor klar med trivselsaktiviteter

Kristian fra 2.t skulle også have været på en spændende studietur til Sarajewo, hvor flere af de samfundsfaglige studieretninger har været de sidste år – men nu bliver det vist Tyskland. "Tyskland?" siger Emil – "vi skal vist til København i stedet for USA."

FAKTA

BORGERJOURNALISTER I HELSINGØR DAGBLAD

Denne artikel er skrevet af en borgerjournalist - det vil sige en borger, som stiller talent, viden, øjne og ører til rådighed og skriver artikler til dagbladet om ting, de oplever eller som optager dem.

Har du lyst til at blive borgerjournalist? Send os en mail på redaktionen@hdnet.d for at høre mere.

Amine og Helena er høflige og holder sig tilbage med Barcelona og USA-fortællinger.

Alle fire elever er som deres klassekammerater meget glade for at være tilbage og håber ikke, man igen vil være nødt til at lukke ned. Men som rektor Claus Madsen oplyser, er man i ledelsen selvfølgelig opmærksomme på, at klasserne i 2.g og 3.g kan have behov for sociale aktiviteter nu hvor de er tilbage på gymnasiet, men også møder

en skole uden gymnasiefester og kun med et meget begrænset udbud af sociale aktiviteter. Der var ingen introfest og den store fest på skolens 42 års fødselsdag er også udsudt.

Derfor afsætter vi et beløb på 5000 kroner til hver klasse i 2.g og 3.g til sociale arrangementer i efteråret arrangeret af klassens lærere. Samme beløb bliver så afsat til studieretningsklasserne i 1.g efter endt grundforløb, slutter Claus Madsen.

Plejaderne

Når Plejaderne, Syvstjernen, viser sig på den østlige horisont, efter mørket har sænket sig, ved vi her i landet, at efteråret er lige på trapperne.

Borgerjournalist Allan Reib

Se mod østnordøst omkring kl. 23 i første halvdel af september. Du vil opleve en lille "klump", en hob af stjerner, en "miniudgave" af Karlsvognen.

I en håndkikkert vil du se mange flere stjerner, som er blå. De er varme og blot 100

millioner år gamle. Vores sol er til sammenligning cirka 4,6 milliarder år gammel.

Plejaderne ligger 440 lysår fra os. Det betyder, at lyset har været 440 år undervejs for at nå vores nethinde. Det var dengang Frederik den 2. var konge i Danmark og Norge.

I ækvatoriale egne varslede Plejadernes tilsynekomst



Plejaderne. Tågen, som omgiver stjernerne, er en forbigående støvsky. Den kan kun ses, når hoben bliver fotograferet. Foto: Niels Haagh, Ganløse Observatorium.

regntidens komme. Polyne-sere kaldte den smukke åbne

stjernebob for "regnstjernerne". Hos Inkaerne i Peru ind-

ledtes det nye år med Plejadernes heliakiske opgang, morgenopgang, i slutningen af maj måned. Australiens urbefolkning, the aboriginals, gav Plejaderne skylden for den tiltagende varme.

Prærieindianere omtaler stjerneboben som "7 indianske søstre". Grækerne kaldte stjernesamlingen for "Atlas's børn". Herhjemme i oldnordisk tid er Plejaderne kaldt for "Aftenhønsene".

Stjernebobens tilsynekomst satte terminerne for både søfart og landbrug mange steder på vores planet. I Det Gamle Testamente er Plejaderne omtalt blandt andet hos Job og Amos. Forfattere som Tennyson og Edgar Allan Poe nævner også himmelboben. Bevågenheden omkring Plejadernes tilsyne-

FAKTA

BORGERJOURNALISTER I HELSINGØR DAGBLAD

Denne artikel er skrevet af en borgerjournalist - det vil sige en borger, som stiller talent, viden, øjne og ører til rådighed og skriver artikler til dagbladet om ting, de oplever eller som optager dem.

Har du lyst til at blive borgerjournalist? Send os en mail på redaktionen@hdnet.dk for at høre mere.

komst og dens placering på morgen- midnats- og morgenhimlen er enormt globalt set.