



Solen stod op klokken 4.28, står i syd 13.13 og går ned 21.57.
Daggryet begyndte 3.23 og skumringen slutter 23.02.
Dagen er aftaget 3 minutter, og den varer nu 17 timer og 30 minutter.
Månen stod op 2.17, stod i syd 9.19 og går ned 16.39.

VEJRET



I dag:
Tørt med en del sol, men først på dagen måske mere skyet mod sydvest. Temp. op mellem 18 og 23 grader, lokalt måske 25 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis frisk vind.

Lørdag:
Tørt med en del sol. Temp. op mellem 22 og 26 grader. Svag til jævn vind fra vest, ved kyster stedvis frisk vind.

Søndag:
Tørt med en del sol, men i den nordvestlige del af landet bliver det en overgang mere skyet. Temp. op mellem 25 og 30 grader, østpå stedvis 32 grader. Svag til jævn sydlig vind, der tiltager til let til frisk, og om eftermiddagen drejer omkring vest, ved kysterne i den forbindelse stedvis hård vind.

HAVNEN



Barometerstanden var i går klokken 15.00 1020 hPa. Den almindelige temperatur var 20,0 grader. Det forløbne døgnns maksimale temperatur var 20,6, minimumstemperatur var 16,6. Vandstanden på +10. **Vandets temperatur** var 20,0 grader. Der var faldet 0 mm nedbør. Vinden var nordnordvestlig, 6,0 meter per sekund i gennemsnit med et maksimum på 8,0 meter per sekund. Der var sol og god sigt.

Kan man sige du til lærerne?

I dag møder 51 af de 103 studenter fra Helsingør Gymnasiums årgang 1969 op til translokationen for årets studenter. To af dem fortæller her om deres gymnasietid, der på mange måder var anderledes.

Af Otto Rühl, borgerjournalist og lektor på Helsingør Gymnasium

HELSINGØR: Med en gymnasietid fra 1966-69 kunne man tro, at dette var de første studenter, der kun havde gået ude på Rønnebær Allé – men både Mette Waagepetersen og Heidi Winther Jensen, dengang Heidi Blau, skiftede fra folkeskolen til 1. real på gymnasiet, der dengang endnu lå på Kongevejen.

Fritimer med te

Heidi Blau gik først i skole på Sdr. Strandvej, så på Marienlyst Allé i 6.-7. klasse og tog realeksamen på gymnasiet lige efter, at det var flyttet ud på Rønnebær Allé.

Mette Waagepetersen gik på Skolen i Lundegade og fortsatte i 1. og 2. real på gymnasiet, før hun startede i i.g. De boede dengang begge på Bøgebakken lige over for gymnasiet – i nr. 17 og 29. Det var heldigt – for Mette mindes utrolig mange fritimer, hvor man så lige kunne smutte over med klassekammerater, og mor serverede te.

Rektors demokrati

At det var en tid med forandringer, fremgår klart af rektor K. W. Norbølls tale lørdag den 21. juni 1969:

"En bølge af demokratisering breder sig og når også skolens verden. Den breder sig med en sådan hast, at man ofte har svært ved at se, hvem der styrer skolen."

"Jeg har været glad for mine drøftelser med elevrådet," fortsatte K. W. Norbøll. Men det må da være klart, at rektor ikke kan afgive den myndighed, han ikke i forvejen har. Lige så lidt som han kan afgive den myndighed, han deler med andre.

Rektor Norbøll nævnte, at han troede på et samarbejdsudvalg bestående af lærere, elever – og skolenævn. "Men så vidt, jeg kan se, har I valgt den direkte form for demokrati, hvor alle samles og tager stilling," sagde han.

Et mærkeligt forslag

Heidi og Mette husker, at der var et elevråd, men de mindes nu ikke, at de blev spurgt om noget. Heidi mindes en demonstration mod "Onde Helge" (den radikale undervisningsminister Helge Lar-



Mette Waagepetersen (bagest) brugte sin sproglige studentereksamen til at arbejde med medicin, fysik og kemi. Heidi Blau blev ergoterapeut, gift med en fra parallelklassen og blev dermed til Heidi Winther Jensen. (Foto: Torben Sørensen)

sen i VKR-regeringen 1968-71), men hun husker ikke rigtig i hvilken sammenhæng.

Det var også årene, hvor tiltaleformen på gymnasierne skiftede fra "De" til "du".

- En dag sagde lektor Mogens Schmidt, der underviste i tysk og dansk, pludselig til os, at nu skulle vi sige "du og Mogens". Det var for mærkeligt – mange af lærerne havde jo også haft vores forældre, og lektor Schmidt var en ældre, gråhåret herre. Så gik det nemmere med historie- og religionslæreren Hans Juul-Petersen, som ikke var meget ældre end eleverne.

Da dansen flyttede

Det overrasker både Heidi og Mette, at det var efter sidste eksamen torsdag, at hestevognene holdt parat til deres traditionelle vogntur. De sidste mange år har det jo været efter translokationen, men Helsingør Dagblad kunne jo ikke bringe et billede fra dansen om Danserindebrønden i fredagsudgaven, hvis det først havde været lørdag.

Billedet på forsiden af Helsingør Dagblad fredag den 20. juni 1969 fortæller i den grad historie, for alle tidligere 50 års-jubilare har talt om dansen om Sveasøjlen. Heidi og Mette har forklaringen på, at dansen netop i 1969 blev flyttet til Danserindebrønden: Det skræmte

hestene nede ved Sveasøjlen, når Hornbæktoget kom kørende og tudede.

- Lidt skægt, at vi har grundlagt en tradition, der stadig varer ved 50 år efter, siger de.

Hueløse hoveder

- Og læg mærke til vores studenterbillede, tilføjer de: Der er folk uden huer. Det var ungdomsoprøret, som alligevel satte sine spor.

Også dengang var der en elevtale - det var John Jørgensen, der holdt den i 1969. Han var elevrådsformand og skal også tale ved den private jubilæumsfest senere i dag.

Ved translokationen er det dommer Flemming Sort, der taler på jubilarenes vegne – og mon ikke han vil mindes, at også til deres translokation i 1969 talte en 50-års-jubilare – fra 1919.

Mange slags arbejde

Heidi Blau tog efter studentereksamen til Skotland og arbejdede på en katolsk skole for handicappede. Derpå gik hun på Ergoterapeutskolen, blev gift med Kim Winther Jensen fra parallelklassen og har siden arbejdet som freelance terapeut på mange virksomheder.

Hun og Mette Waagepetersen er enige om, at de tilhørte en heldig årgang – de kunne frit vælge mellem studierne og senere erhverv.

Mette læste efter eksamen til farmaceut, arbejdede på



I 1969 dansede Helsingørs studenter for første gang rundt om Danserindebrønden - i stedet for Sveasøjlen. Billedet var på forsiden af Helsingør Dagblad den 20. juni.

forskellige apoteker, var der på i miljøstyrelsen, arbejdede også i Bruxelles – og blev så kemilærer på Københavns Teknikum, hvor hun senere også fik kompetence til at undervise i fysik.

- Typisk sproglig karriere, griner Mette, og det får de to "gamle" studenter til at komme med et råd til dagens studenter:

- Vi har begge arbejdet med rigtig meget forskelligt gennem vores liv. En uddannelse fører ikke automatisk i én retning – se på os!

Kong Peders Vej

Vi slutter med en snak om vejnavnene omkring Vapnagård. Det var nemlig på samme tid, det blev besluttet, hvad vejene her skulle hedde – og også HG's elever hav-

de kreative forslag: Rektor hed jo Norbøll – så hvorfor ikke "Norbøllevarde" og "Sydbøllevarde"?

Men byrådet ville det anderledes: Man havde lige fejret 50-året for Helsingørs første folkevalgte borgmester, Peder Christensen, så hvad var mere naturligt end at kalde hele vejen rundt om den nye bydel "Borgmester P. Christensens Vej"?

For langt, mente flere – og foreslog det mere nemme navn "Kong Peders Vej". Det mente politikerne dog var lidt vel folkeligt – og ville folk 50 år senere vide, hvem kong Peder var?

Derfor har gymnasiets adresse nu i 50 år været Borgmester P. Christensens Vej 3.